



# Marineforeningen Dannebrog



# MARINEFORENINGEN

## DANNEBROG

Som Fregatten Jylland var aldeles unik ved det, at den afsluttede en lang og stolt epoke i dansk søfart, nemlig sejlskibenes, og samtidig var den indledningen til en ny tid nemlig skrueskibenes, således var Marineforeningen DANNEBROG den første marineforening i Danmark, da orlogsgasterne fra Fregattens togt i 1881 stiftede den nye forening den 31. marts 1906 i forbindelse med deres 25 års jubilæumsfest.

Medens fregatten havde 2 hver for sig uafhængige fremdriftsmidler damp og sejl, hvormed skibet kunne gøre en fart af henholdsvis 14 og 12 knob for hver del, hvilket for datiden var en imponerende fart, fik DANNEBROG en "blød" start med deltagelse af 12 medlemmer plus en gæst.

Nu er fregatten tørlagt og har indledt en ny historisk æra, medens Marineforeningen DANNEBROG har fundet sin faste form at arbejde videre på under Danmarks flag.

Dette lille hæfte skal naturligvis ikke være Fregatten Jyllands historie. Den er for længst skrevet af mange andre og kan læses med stor interesse, men da alle Marineforeningens stiftere havde sejlet med fregatten på et togt i 1881, har vi set det som formålstjenligt også i denne forbindelse at se tilbage på baggrunden for Marineforeningens stiftelse.

Så velkommen til dette lille historiske rids om de første 90 år, der er gået fra den spæde start i 1906 til 1996.

Peder Nielsen formand

## Fregatten Jylland

Hen på eftermiddagen den 22. januar 1864 afgik fregatten JYLLAND fra København under krigsmæssig kommando mod et ukendt bestemmelsessted.

Årsagen var den spændte politiske situation mellem Danmark og Det Tyske Forbund om det slesvigske spørgsmål - en situation der når som helst kunne udløse en krig.

JYLLAND havde været under bygning fra 1857 til 1862, hvor det første togt med orlogskaptajn E. Suenson som chef og med kadetter ombord gik til Østersøen, Nordsøen og Færøerne og afsluttedes med et besøg på verdensudstillingen i London.

Fregatten var således knap 2 år gammel, da den i 1864 stod som eksponent for den flådepolitik Danmark havde ført siden 1850. Den gik ud på, at orlogsskibe stadig skulle være træbyggede og sejlførende, men effektiviseredes ved at blive bygget som dampskrueskibe. Konservative søofficerer havde dengang spået Marinens snarlige endeligt, men krigen i 1864 beviste, at den førte politik var den rigtige.

Efter afgang fra København gik JYLLAND til Østersøen, og da krigserklæringen kom den 1. februar 1864, fik man om bord ordre til at blokere de tyske Østershavne. På land gik de danske styrker fra nederlag til nederlag, men til søs var vi ganske overlegne.

Foruden eskadren i Østersøen havde vi også Nordsøeskadren, som bestod af fregatten NIELS JUEL og korvetterne HEIMDAL og DAGMAR, der effektivt blokerede den tyske nordsøkyst.

For at bryde blokaden sendte Østrig fregatterne SCHWARZENBERG og RADETZKY til Nordsøen, og som modtræk skiftede danskerne den noget svagere DAGMAR ud med fregatten JYLLAND. Skakbrikkerne var på plads. Spillet kunne begynde.

De to eskadrer fik kontakt med hinanden ved øen Helgoland om eftermiddagen den 9. maj og indledte det søslag, der er gået over i historien som "Slaget ved Helgoland". Kampen varede i ca. tre timer, så havde østrigerne fået nok og flygtede ind til Cuxhaven.

Danskerne var fortsat herrer på Nordsøen.

Sejren var imidlertid illusorisk, idet Danmark dagen efter måtte søge våbenstilstand, og krigen endte som bekendt med, at vi måtte afstå alt land syd for Kongeåen.



Fregatten Jylland under Island

Det var den eneste gang, JYLLAND var i kamp. De næste 30 år fungerede skibet som uddannelsesskib i danske farvande afbrudt med togter til Middelhavet og De Dansk-Vestindiske Øer. I 1874 og 1876 fungerede fregatten endvidere som kongeskib for Christian IX på togter henholdsvis til Island i forbindelse med Islands tusindårsfest og til Rusland med Kong Christian IX og Kong Georg I af Grækenland.

I 1887 blev det degraderet til kaserneskip ved Holmen, og i 1908 blev det faktisk solgt til ophugning, men patriotiske danskere købte det tilbage med hensigt at bevare skibet, og efter en omtumlet tilværelse som udstillingsskib, museumsskib i Juelsminde og lejrskoleskib i København ligger fregatten JYLLAND nu atter som museumsskib i Ebeltoft.

## MARNESAMMENSURIET

I foråret 1881 mødte ca. 400 værnepligtige, der skulle bemane fregatten JYLLAND, til tjeneste på Holmen.

Kommandoen i fregatten blev hejst den 1. juni 1881, og sommertogtet påbegyndtes under kommando af Kommandør L. C. Braag. Blandt den øvrige officersbesætning var Prins Valdemar, der på dette tidspunkt var premierløjtnant.

Sommertogtet gik til Atlanterhavet, og under togtet aflagde fregatten besøg i den gamle spanske by El Ferrol samt i Southampton i England. Den 1. august var fregatten igen tilbage i danske farvande, og den 31. august blev kommandoen strøget og besætningen afmønstreret.

Der havde på togtet været en god stemning om bord, og blandt besætningen var der nogle, som ikke glemte deres tid til orlogs.

Således mødte tre af orlogsgasterne i marts måned 1906, næsten 25 år efter deres møde som værnepligtige på fregatten JYLLAND i 1881, og de blev enige om at samle nogle af kammeraterne fra togtet til en 25 års jubilæumsfest.

De tre gaster var tegneren og forfatteren Axel Thiess, politibetjent Christian Langeland og instrumentmager Axel Steenstrup.

På disse tre kammeraters initiativ udsendtes indbydelser til jubilæumsfesten, der blev afholdt den 31. marts 1906 på "Den kongelige Skydebane" med deltagelse af 12 jubilarer samt deres gæst overkanoner Peter Andersen, der havde været deres befalingsmand om bord under togtet med fregatten.

Festen blev betegnet som en virkelig succes trods den ringe deltagelse. Til middagen serveredes 7 retter med dertil hørende vine, senere var der Super, og prisen for hele traktementet var kr. 1 1 50 pr. deltager.

Under festen gav deltagerne den nydannede forsamling navnet **MARINESAN'DÆNSI-JRET**, og under dette navn besluttede man at mødes igen for at vedligeholde kammeratskabet.

Den næste sammenkomst fandt sted Sct. Hans aften den 23. juni 1910, hvor 10 af medlemmerne tog på sommerudflugt til Badehotellet Hulerød ved Gilleleje. Værten Peter Rasmussen var selv medlem af Marinesammensuriets, og man tilbragte en fornøjelig dag og aften sammen, inden man drog hjemad til Helsingør i åbne vogne.

Den 8. april 1911 mødtes man igen. Denne gang i anledning af 30 års jubilæet. Der var nu mødt 24 gamle Jyllandsgaster, og turen gik til Holmen, hvor man genså de kendte steder samt den nye store kaserne. Man spiste biksemad i "Makketutten".

Samme aften var der fest på Hotel Tre Hjørte med koldt bord og diverse.

Foreningens første formand (1906 - 1926) var den ene af stifterne tegneren Axel Thiess, der var en kendt københavnerskikkelse, hvis streg havde været kendt gennem lang tid i dagbladene samt i mange andre publikationer såsom "Punch" og dets afløser "QUK", ligesom han var medarbejder ved "Blæksprutten" fra første årgang.

Han var særlig kendt for sine tegninger af 80'ernes og 90'ernes damer, men han skrev også lidt af og til. Den meste kendte af Axel Thiess's skrivelser var folkekomedien "Gutter om Bord", som havde stor succes blandt andet på "Casino" i København.

Den 13. februar 1912 samledes 13 af Marinesammensuriets gaster igen. Denne gang for at overvære "Gutter om Bord" på "Casino", og samme aften mødtes man til torskegilde på Hotel Tre Hjørte.

## MARINEFORENINGEN DANNEBROG

I februar 1913 udsendte de tre initiativtagere en "Indkaldelsesordre", som blev fulgt af 16 Jyllandsgaster. De mødtes til spisning igen i Hotel Tre Hjorte, og ved denne lejlighed blev det drøftet at starte en marineforening, og man fandt blandt andre navne, at DANNEBROG kunne være et udmærket navn for en sådan forening som afløser for navnet Marinesammensuriet.

Der blev nedsat et lovudvalg bestående af Axel Thiess, løjtnant Peter Andersen, redaktør Frederik Opffer, instrumentmager Axel Steenstrup og driftsbestyrer E. Wilhjelm.

Lovudvalget arbejdede hurtigt og indkaldte til møde i "Sø pavillonen" lørdag den 2. april 1913, hvor de love, der i fremtiden skulle styre foreningens vedtægter, blev vedtaget, ligesom der blev valgt en bestyrelse.

Marineforeningens navn var nu MARINEFORENINGEN DANNEBROG, som talte 22 svabergaster, og der udsendtes følgende pressemeddelelse gennem 'Berlingske Tidende', 'København', 'Vort Land' og 'Politiken' samt gennem diverse pressebureauer til bladene i Provinsen.

### *PRESSEMEDDELELSE*

#### *MARINEFORENINGEN DANNEBROG*

*Allerede i en Årrække har denne Forening bestaaet nærmest som en selskabelig Klub med Sammenkomster om Vinteren i København og Udflugter til Nordsjælland om Sommeren.*

*Foreningen, som har afholdt Jubilæumsfest ved en vellykket Middag på den Kgl. Skydebane, foranstaltet besøg på Orlogsværftet, Teaterbesøg m.m., har afholdt for nylig Generalforsamling på "Søpavillonen", hvor det blev besluttet at udvide Rammerne således, at enhver, der har tjent i Marinen kan optages, naar han proponeres af et Medlem.*

*Foreningens Formand er Forfatteren til "Gutter om Bord", Tegneren Axel Thiess, og Næstformand Løjtnant i Marinen P. Andersen. Den øvrige Bestyrelse bestaar af Instrumentmager Axel Steenstrup, Redaktør Fr. Opffer, Driftsbestyrer E. Wilhjelm og for Provinsens vedkommende Politibetjent Chr. Langeland, Helsingør og Maskinmester H. Nyborg, Korsør.*

## ANDRE MARNEFORENINGER

Jævnfør Marineforeningen DANNEBROGs forhandlingsprotokol havde der i en årrække været interesse i forskellige kredse for at m dannet en flådeforening i lighed med, hvad man havde i andre lande.

Premierløjtnant i flåden H. Ewald havde i nogen tid samlet oplysninger om disse foreningers organisation og virke, ligesom han havde fået skabt interesse for at stifte en sådan forening hos

personer, der var villige til at garantere starten og i det hele taget at konsolidere en forening økonomisk.

Der var også værnepligtsårgange fra Marinen, der ønskede at skabe foreninger, således mandskabet fra årgang 1888. Denne årgangs interesserede mødtes den 14. april 1913 på initiativ af portør Christensen, Roskilde, og det besluttedes at stifte en forening.

Denne beslutning blev imidlertid ikke bragt til udførelse, idet samtlige interesserede meldte sig ind i den flådeforening, som Premierløjtnant Ewald nu inviterede til deltagelse i, og som fik navnet MARINEFORENINGEN.

Marineforeningen DANNEBROG blev også inviteret til at indgå i den nye marineforening, men selv om man i DANNEBROG's bestyrelse fandt mange lighedspunkter mellem de to foreninger, mente man dog, at den nye marineforening havde langt videre mål og var anlagt på en anden basis end Marineforeningen DANNEBROG.

Den 5. maj 1913 blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med spørgsmålet om en eventuel sammenlægning af de to marineforeninger på dagsordenen. Her besluttedes det, at Marineforeningen DANNEBROG ikke umiddelbart ønskede at modtage invitationen til at blive optaget i den nye Marineforening.

"Da imidlertid stifteren af den nye Marineforening havde vist megen loyal og elskværdig hensyntagen til Marineforeningen DANNEBROG, anbefaledes det, at DANNEBROG blev medunderskriver af den nye Marineforening's opråb, ligesom man foreslog, at DANNEBROG's formand blev optaget i den nye Marineforening's „ bestyrelse.

Forhandlingsprotokollen i Marineforeningen DANNEBROG registrerer dette sagsforløb, ligesom det fremgår, at formanden for DANNEBROG Axel Thiess til sin død i 1926 var medlem af MARINEFORENINGENS hovedbestyrelse, men der foreligger ikke eventuelle senere aftaler eller tiltag om sammenlægning af de to Marineforeninger.

Efterfølgende har mange svabergaster i Marineforeningen DANNEBROG samtidigt været medlemmer af Marineforeningen, og der har stedse været de bedste relationer mellem de to foreninger, der på ingen måde kan opfattes som konkurrerende, hverken med hensyn til at erhverve nye medlemmer eller på anden måde.

## **DANNEBROG's aktiviteter**

I de efterfølgende år samlede man hvert år til generalforsamling i det tidlige forår, og enkelte år arrangeredes der en sommerudflugt Fra begyndelsen af 1920.erne blev aktiviteten udvidet med en efterårssamling.

Medlemstallet steg støt, og ved sammenkomsterne var der almindeligvis et fremmøde på mellem 20 og 30 svabergaster. Efterhånden som de gamle Jyllandsgaster faldt fra, trådte der nye gaster til.



I 1921, da Jyllandsgasterne havde 40 års jubilæum, kunne man samtidig fejre DANNEBROGS 15 års jubilæum ved en stor fest på 'Hotel Phoenix', hvor der mødte 39 svabergaster.

Til denne lejlighed havde maskinmester Hans L. Nyborg, der også var gammel Jyllandsgast, men som efter at have modtaget sin tekniske uddannelse var blevet ansat i Statsbanernes Søfartsafdeling i Korsør, skrevet en jubilæumssang:

"DANNEBROG, Danmarks flag, navnet vor forening bærer,  
og vi alle navnet ærer, vi gør alle fælles sag  
....."

Senere fortsættes:

"DANNEBROG, vort Samlingsmærke  
knytter Venskabsbånd så stærke  
....."

Denne sang er blevet DANNEBROGS officielle sang, der bliver sunget ved alle foreningens arrangementer, og som vi meget nødtigt ville være foruden. Der kan ikke være to meninger om det gode kammeratskab, der hersker mellem svabergasterne, og vi kan alle tilslutte os til de ord, som foreningens gamle svabergast H. Nyborg på Gudernes sprog udtrykte:

"Strid er ikke vores sag.  
Vi vil holde sammen til vor sidste dag."

Den 25. marts 1926 døde foreningens formand fra den spæde start i 1906 Axel Thiess på Marinehospitalet, på hvilket han var blevet indlagt dagen før, efter at han var vendt hjem fra et rekreationsophold på Rivieraen. På DANNEBROG's initiativ blev der rejst en mindesten på hans grav på Vestre Kirkegård.

Som en karakteristik af Axel Thiess, der kun blev 66 år gammel, kan her gengives uddrag af en nekrolog skrevet af MARINEFORENINGENS formand: "Vi i Marineforeningen kendte ham bedst som den gamle Mariner, hvem Tjenesten ombord for 45 år siden på Togt med "Jylland" i 1881 havde givet et Fond af Minder, der aldrig forsvandt, og en snæver Kreds af Skibskammerater, der med ubrødelig Trofasthed holdt sammen gennem de mange Aar.

Landskendt blev han også som Forfatter af den prægtige Folkekomedie "Gutter ombord", der vel nok, i Forening med Betzonichs "Landsoldaten" er de største Teatersucces<sup>1</sup> er indenfor Folkekomedien, som den danske Teaterhistorie kan opvise.

Sammen med sin Ven og Skibskammerat, Journalist Blichfeldt, skrev og iscenesatte han denne Komedie, der mange Hundrede Gange har fået Publikum til at juble af Glæde over det Indblik, man fik i det for største Delen af Folket ukendte Liv om bord i Flådens Sejlfregatter det friske Liv under de bugnende, hvide Sejl under Dannebrog.

Foreningens stærke Udvikling var ham en Kilde til stor Glæde, thi selv om han naturligvis havde et aabent øje for, at Livet ombord siden hans Tid naturnødvendigt havde maattet antage helt andre Former, vidste og forstod han som alle Marinere af Aargangene efter hans, at det bærende i det

hele, de ubrydelige Traditioner i Marinen for Livet ombord, er de samme, som altid har været og vil blive, om Skibet føres med Sejl eller Damp, og Forladekanonerne har faaet Maskinskytset til Efterfølgere....”

Ved samme års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med direktør August Petersen som formand, og Kaptajn Buus skænkede foreningen et samlingsmærke i form af en miniaturemodel af Fregatten Jylland 's forskib med galionsfigur, flagspil samt foreningsemblem og en sølvplade med Axel Thiess' s navnetræk indgraveret.

Overrækkelsen fandt sted med en af Kaptajn Buuss kendte stemningsfulde taler, hvori han bad foreningen modtage gaven med ønske om, at modellen ved foreningens sammenkomster altid måtte have sin plads foran formanden.

Det ønske er blevet respekteret gennem de mange år siden 1926, ligesom der gennem årene er sat en ny sølvplade på i takt med, at DANNEBROG har valgt ny formand. Også af denne årsag har modellen en historisk betydning for vor forening.

DANNEBROG's love blev revideret ved generalforsamlingen den 6. april 1929, hvorved de fik en mere tidssvarende udformning, ligesom enkelte paragraffer faldt ud og blev erstattet af nye.

Ved samme lejlighed blev det lovfæstet, at der i Marineforeningen DANNEBROG skulle afholdes mindst 3 sammenkomster om året med det formål at vedligeholde agtelse for og kærlighed til det flag, vi alle har tjent under, samt at sammenknytte og styrke det kammeratlige bånd blandt medlemmerne.

Det blev samtidig vedtaget, at medlemstallet ikke måtte overstige 50 svabergaster.

Bortset fra nogle mere eller mindre redaktionelle ændringer i 1956, 1960 og 1981 er det fortsat lovene fra 1929, der er gældende.

## **25 ÅRS FORENINGSJUBILÆUM**

Den 28. marts 1931 blev foreningens jubilæum fejret ved en middag i "Parkrestauranten" på Østerbro, efter at der forinden var holdt den ordinære generalforsamling. Der deltog 40 svabergaster, og ifølge forhandlingsprotokollen var der tale om en rigtig DANNEBROG's fest.

Dagen indledtes med kransenedlægning på Axel Thiess's grav på Vestre Kirkegård og ved andre af de afdøde stifters grave.

I de følgende år gik foreningslivet sin støtte gang med de 3 årlige sammenkomster, men i 1943 og 1944 måtte man under den tyske besættelse med spærretid og i det hele taget en urolig tid til følge aflyse efterårssamlingerne, hvorimod man kunne afholde generalforsamlingerne henholdsvis den 2. april 1943 i Park Restauranten på Østerbro med 19 deltagere, i hvilken også formanden for Marineforeningens københavnske afdeling, arkitekt Marston deltog, samt lørdag den 15. april 1944 i Cafe Odins Selskabslokaler med 21 deltagere..

Det ses også, at man i befrielsesåret 1945 ikke har kunnet samles til generalforsamling og sommertur, hvorfor bestyrelsen blev siddende et år ekstra, medens man opfordrede medlemmerne til at indbetale kontingentet for 1945 på kr. 5.00 ved benyttelse af det i meddelelsen om den aflyste generalforsamling vedlagte girokort.

Man mødtes først ved efterårssamlingen den 7. november 1945, som var et torskegilde på Cafe Odin med deltagelse af 21 svabergaster. I indkaldelsen blev man erindret om at huske sangbogen samt brød- og smørmærker.

Det kan også i denne forbindelse være værd at erindre en sang skrevet af Chr. Petersen til lejligheden på melodi: Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden.

Velkommen kære gamle Kammerater til denne, vor Forenings Gensynsfest.  
I Årevis var Verden som et Krater  
med Brand i Nord og Syd og Øst og Vest. Først gik vi stille om, i Gru for Larmen  
og øved os i Lydighed og Tugt  
med lovbefalet snehvidt Bind om Armen,  
når Mørket faldt, og Lygterne var slukt

Men Frihedstvang og Spærretid er noget,  
der ikke falder i de Danskes Smag,  
og da med Tiden det blev alt for broget,  
man mødtes med Protest og toned Flag.  
Snart Terror, Mord og Vold og slig Ravage  
og Ordre til at holde Trit og Mund,  
besvaret blev med Ild og Sabotage .  
Selv Flåden sænked sig i Øresund.

Men Gudskelov Ufredens Tid fik Ende.  
De onde Dage vil vi være kvit,  
med Smil i Øjet Lysene vi tænde  
og taler ud, thi nu er Ordet frit.  
Skaal Kammerater! Løsnet er det gamle:  
"Bevar vor Konge, Fædreland og Sprog!"  
Som gamle Søens Gutter vi os samle  
Vort Samlingsmærke det er "DANNEBROG".

Siden har man kunnet overholde foreningens love med hensyn til de 3 årlige sammenkomster, henholdsvis generalforsamlingen ca. 1. april, en sommerudflugt i september måned og en efterårssamling omkring 1. november med bankospil, hvor man søgte at tjene lidt til foreningens kasse ud over det årlige kontingent, der gennem årene har været holdt på et rimeligt niveau, således at alle kunne deltage i sammenkomsterne uden at blive økonomisk belastede.

## 50 ÅRS FORENINGSJUBILÆUM

Lørdag den 7. april 1956 blev DANNEBROG's 50 års jubilæum fejret med generalforsamling og efterfølgende middag på "Færgegården" i Helsingør med deltagelse af 15 svabergaster og 3 frivillige lærlinge, der i forbindelse med generalforsamlingen blev udnævnt til svabergaster og dermed fuldgyltige medlemmer af foreningen.

Ved indledningen til generalforsamlingen udtrykte formanden Anton Hansen mindeord for 2 svabergaster Johannes Hansen, Helsingør og Kaj Hoffmann, der i 1955 "var gået agterud til chefens kahyt den "høje" på den sidste rejse til den ukendte kyst."

I sin festtale efter generalforsamlingen mindedes formanden iøvrigt en af medstifterne pens. overbetjent Chr. Langeland, Helsingør, der i 1940 var død i sit hjem 84 år gammel samt fhv. restauratør Chr. Petersen, der var afgået ved døden i 1952 i en alder af 86 år. Chr. Petersen havde som restauratør i "Grøften" i Tivoli ofte været vært for foreningens medlemmer og iøvrigt været "en støt deltager, der, når han bare satte sig til klaveret og sang eller reciterede sine egne viser, satte stemningen i vejret". Han var den næstsidste af de gamle Jyllandsgaster fra 1881.

Foreningen havde i de forløbne 50 år haft 8 formænd, der sammen med de skiftende bestyrelser havde søgt at bevare og videreføre de traditioner og bestemmelser, der var anført i foreningens love.

Herefter havde ordet været frit, og der blev fortalt historier og oplevelser under udfoldelse af det særlige lune, der kendetegner foreningens sammenkomster.

Efter endnu en vellykket jubilæumsfest fulgte kammeraterne fra Helsingør de hjemrejsende københavnere til toget.

På generalforsamlingen den 16. marts 1957 tog man afsked med den sidste af Jyllandsgasterne, fhv. fiskehandler Peter Knoblauch, der i mellemtiden var blevet udnævnt til æresmedlem af foreningen på sin 95 års fødselsdag. P. Knoblauch døde næsten 98 år gammel, men havde trods sin høje alder haft et godt helbred og bevaret sit gode humør. Det havde altid været en fornøjelse at være sammen med ham og hørt ham fortælle om de gamle minder fra ungdomsårene under splitflaget på Fregatten Jylland 1880/81 og siden på Krydseren St. Thomas i 1881.

Samme år valgtes den hidtidige kasserer pens. materielmester ved Søminevæsenet Marius Andersen som formand, men han nåede desværre ikke at fungere til næste års generalforsamling, idet han afgik ved døden den 8. februar 1958.

Den 31. marts 1966 fejredes foreningens 60 års jubilæum. Ligesom ved tidligere jubilæer blev der først holdt generalforsamling og derefter middag, som dette år blev holdt i "Forsvarsbrødrenes Selskabslokaler" med deltagelse af 39 svabergaster ud af ialt 40!

Ved denne lejlighed blev Marineforeningen DANNEBROG's nye sangbog indviet. Den var bekostet af en af svabergasterne, boghandler E. Reumert, og den er siden blevet benyttet flittigt ved sammenkomsterne. Sang nr. 1 er naturligvis den af maskinmester H. Nyborg tidligere omtalte

sang fra 1921 om DANNEBROG, som også var sang nr. 1 i den gamle sangbog fra 1927, som var tilegnet foreningens første formand, tegneren Axel Thiess, umiddelbart efter hans død.

Kontingentet blev forhøjet med kr. 5.00 til kr. 15.00 pr. år, og vort på nuværende tidspunkt ældste medlem, mv. kørelærer Ingolf Nielsen blev genvalgt som næstformand i foreningen.

## 75 ÅRS FORENINGSJUBILÆUM

Tirsdag den 31. marts 1981 kunne man fejre foreningens 75 års jubilæum på en utraditionel måde. Dagen blev indledt med kranselægning på Vestre Kirkegård, og kl. 10.00 mødtes man på TUBORG, hvor der efter klokkringning blev kaldt til standerhejsning ("Blue Peter") i bryggeriets besøgsafdeling.

Fra "Nyboderfolket 1930" oplæstes følgende prolog af digteren Adolph Recke, kancellist i Marineministeriet, der havde skildret morgenalarmen fra klokken ved Nybodervagten og arbejdet på værftet på Holmen i følgende sang.

"Manne op i Fart!	Nu ta'r Alle fat
Arbejdsklokken lyder snart,	Og vort Arbejd gaa'er saa glat
Manne er I tjent	Her vi samle Ros
Med at faae Absent?	Det skal varme os
Fatter med sin Sav	En bli 'er giennemblæst
Stikker afi Luntetrav	Staaer og fryser som et Bæst
Mutter kom galant	En i Smedien han
Med hans Proviant	Staaer og sveder Tran
Først maa Mandskabet skaffe	Her staaer Skibet paa Stabel
Førend de løbe kan omkaps	Længes svært at komme afsted
Somme fik sig lidt Kaffe	Ud at vaske sin Snabel
Og somme fik sig en Snaps.	Og det gjør vi Andre med



Gl. Vagt, hvorfra tappenstregen udgik. Et symbol på statsmagtens kontrol med Nyboder-beboerne. Klokkeren klyngede, når arbejdsdagen begyndte, og tappenstregen angav arbejdsdagens ophør. Arrestlokalet i Vagten kunne huse opsætsige beboere

Saadan veed I nok  
Muntrer sig den faste  
Stok.  
Ja med Slid og Slæb  
Under Holmens Chef.  
Ugen gaaer med Sjou,

Søndag ei på samme Boug .  
Lyder Klokkeren end  
Ingen lyster den  
Somme sidde og pirke  
Hjemme med et og andet Smaat  
Somme stikke til Kirke  
Og det er da nok saa godt.

Derefter blev man kaldt til den årlige generalforsamling under ledelse af foreningens formand (1970 - 1986) orlogskaptajn Poul Knudsen, der aflagde beretning for det forløbne år suppleret med en lille historisk kavalkade. Poul Knudsen havde iøvrigt udarbejdet et jubilæumsskrift til glæde for alle daværende og senere tilkommende medlemmer af foreningen, ligesom det blev sendt til vore samarbejdende lokale marineforeninger og naturligvis til hovedforeningen for disse foreninger.



Samtlige jubilæumsdeltagere foran Tuborgs Besøgsafdeling. Forrest DANNEBROG's formand POÛL H. KNUDSEN.

Efter generalforsamlingen var der optagelse af ikke færre end 7 lærlinge, der efter udstået lærlingetid uden "plet og lyde" kunne afgive løftet om at overholde foreningens love, hvorefter de fik overrakt foreningens emblem, hvor kokarden symboliserer vore minder fra tjenesten under orlogsflaget, ankerknappen trofasthed, og svaberen den ydmyghed vi lærte i Søværnet.

Klokken 11 - 12 var der rundvisning på bryggeriet, medens der blev dækket et pænt bord med sild, biksemad og gl. ost med diverse tilbehør og efterfølgende kaffe Sluttelig indtog man "smagsprøver" i underetagen, hvor sangbogen blev flittigt benyttet, og snakken gik meget livligt.

Kl 16.15 var der efter fotografering busafgang til "De berejstes Hus" i Emiliegade, hvor der var arrangeret keglespil og efterfølgende middag.

L alt 40 svabergaster og lærlinge deltog i foreningens 75 års fest, som på alle måder var vellykket.

## 1981 - 1996

Også gennem de 15 år, der nu er gået siden foreningens 75 års jubilæumsdag, har Marineforeningen DANNEBROG bevist sin levedygtighed og stadfæstet det kammeratskab, der

først opstod i tjenesten i flåden, men som vi alle under en eller anden form har haft behov for at udbygge og vedligeholde.

Ligeledes er de gamle traditioner for medlemskab og herunder vort optagelsesceremoniel blevet bevaret. Den lidt friske tone, som kendetegner vort samvær som et levn fra dagene i Søværnet, har vist sig at være værdifuld og bevaringsværdig i en tid, hvor ellers mange gamle traditioner og normer bliver kasserede.

Medlemstilgangen i disse år har været stor og kun begrænset af den stabilitet, svabergasterne har udvist ved at være trofaste overfor vort sammenhold ikke blot ved at betale deres kontingent, men så sandelig også ved et godt fremmøde ved vore fortsatte tre årlige sammenkomster. Desuden har vi fortsat reglen om, at medlemstallet ikke kan overstige 50.

Der har således i alle disse år været en venteliste. Men også her har vi bevaret en gammel tradition, idet vi har bevaret begreberne observatører og lærlinge. Det er indenfor rimelighedernes grænse tilladt at tage en gæst med til vore arrangementer som observatør. Såfremt den pågældende, som dog skal opfylde betingelsen at "være en hæderlig mand, som har tjent i Marinen" har deltaget i en sommerudflugt og/eller en efterårssamling fortsat har interesse for at deltage i foreningens arrangementer og derfor fortsætter ved at deltage i en generalforsamling, skal han "præsenteres" af den svabergast, der har inviteret ham, hvorefter han udnævnes til lærling, .

Forudsætning for optagelse i foreningen er deltagelse i mindst 3 sammenkomster, inkl. en generalforsamling, og naturligvis som omtalt ovenfor, at foreningens medlemstal ikke overstiger 50 ved hans optagelse. Han betegnes derefter som "svabergast" og nyder de samme rettigheder og pligter som de øvrige medlemmer af foreningen.

Diskussionerne på generalforsamlingerne er naturligvis "lukkede" dvs. uden offentlige referater, hvorfor de heller ikke skal gengives her. Dog er der enkelte mærkesager, som af og til har givet anledning til debat, bl.a. bestemmelsen i vore love om, at der udelukkende kan optages mænd i foreningen.

Ved foreningens start var dette en helt naturlig forudsætning, idet man ikke havde kvindelige besætningsmedlemmer på Fregatten JYLLAND i 1881, og vi har iøvrigt fortsat ikke værnepligt for kvinder i Danmark.

Men i årene efter 2. verdenskrig (1939 - 1945) blev der i Søværnet ansat mange kvindelige marinere. I de første år dog kun med tjeneste i land, men senere har de også vundet indpas i flådens skibe, ligesom vore skoleskibe DANMARK og GEORG STAGE også i begrænset omfang har deltagelse af kvindelige elever.

Nu, hvor foreningen nærmer sig de 90 år, fastholdes den gamle lovbestemmelse imidlertid fortsat "med helt overvejende flertal".



## **Foreningen modtager en fane**

I 1989 deltog orlogskaptajn og senere svabergast K.J.B. Jensen som observatør, og han undrede sig over, at Marineforeningen DANNEBROG efter så mange års virke ikke var i besiddelse af en fane, og da han samtidig var sekretær for Danmarks-Samfundet, der hvert år på Valdemarsdagen den 15. juni uddeler faner og flag ved en højtidelighed i Holmens Kirke, foreslog han, at vi ansøgte om en fane.

Således gik det til, at foreningens bestyrelse efter ansøgning herom blev indbudt til at møde i Holmens Kirke den 15. juni 1990 og fik overdraget en fane af orlogskaptajn Greve Christian af Rosenberg.

I højtideligheden deltog flere svabergaster. Den sluttede kl. 20.15, hvorefter der formeredes et fanetog, der med Danmark Garden i spidsen marcherede ad Christiansborg og over Rådhuspladsen til Gråbrødre Torv, hvor der derefter blev givet opvisning af folkedansere.

Denne tradition gentages hvert år, og foreningen har været repræsenteret flere gange med fanen og deltaget i fanemarchen.

Den 14. november 1990 blev DANNEBROG's fane indviet i forbindelse med efterårssamlingen i Kastellet.

Indvielsen blev foretaget på traditionel måde ved, at orlogskaptajn Greve Christian af Rosenberg slog det første søm i for Hendes Majestæt Dronningen, hvorefter vort ældste medlem Ingolf Nielsen slog det andet søm i for vort fædreland.

Sluttelig slog foreningens formand Peder Nielsen det tredje søm i for foreningen med ordene, at "denne fane nu skal følge os i vort virke såvel ved festlige stunder som ved alvorlige lejligheder, når vi desværre ind imellem må tage afsked med en svabergast, og såfremt det iøvrigt er ønsket af den pågældende eller af hans pårørende.

DANNEBROG - vort samlingsmærke

DANNEBROG - vor venskabs havn

DANNEBROG - vore minders hjem. "

Siden den tid har vor fane været benyttet ved flere lejligheder, såvel festlige som alvorlige, ligesom den stedse har været til stede på generalforsamlingerne og ved efterårssammenkomsterne.

## **Sommerudflugterne**

Fra foreningens start og til 1960'erne havde sommerudflugternes mål været rettet mod diverse traktørsteder i Københavns omegn med henblik på frokostspisning og kammeratligt samvær med de gamle sange og godt humør.

I begyndelsen af 1960 'erne rettedes sommerudflugterne fortrinsvis mod søværnets forskellige tjenestesteder på Sjælland, og ved lejligheder, hvor dette ikke kunne lade sig gøre mod

flyvevåbnets tjenestesteder eller mod andre offentlige institutioner, hvor der var noget specielt at se og høre om.

Således besøgte i disse år Søværnets Kursusinstitution, Lynæs, Søværnets Eksercerskole i Auderød, Torpedostationen Kongsøre, Flådestationerne i Korsør og København (Holmen) samt Flyvestationerne i Værløse, Middelgrunden og Kongelunden for at nævne nogle karakteristiske af disse besøg.

I tiden op til 75 års jubilæet i 1981 og i årene derefter har svabergasterne kunnet glæde sig over dels at gense de samme tjenestesteder, idet man begyndte at drage ud til de samme steder, man havde besøgt for 10-15 år siden, men også nye er kommet til i de senere år.

Således besøgte Fredensborg Slot i 1981 kombineret med et besøg på en privat virksomhed Oasis ved Frederikssund, hvor vor mangeårige svabergast Tage Jensen som direktør for virksomheden var vært ved frokosten.

Efter genbesøg på Eksercerskolen Auderød, Sjællands Odde og Holmen (MOBA) gik turen i 1986 til Ebeltoft, hvor der var rundvisning på Fregatten Jylland, og derefter var der rundtur til Marselisborg Slot, der dog desværre var lukket.

Året efter gik turen til Tuborgs Bryggerier i Hellerup med rundtur og forfriskninger, medens skafningen blev indtaget på færgen under sejlturen fra Tuborg Havn til Landskrona.

I 1988 besøgte Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, og besøget sluttede med skafning i Marineforeningens Københavns afdelings lokaler i Frihavnen i København.

Medens man således tidligere fortrinsvis havde besøgt tjenestesteder i søværnet og flyvevåbnet, blev kredsen udvidet med besøg hos Garderhusarregimentet i Næstved i 1989, Kastellet i København i 1990 og Den kongelige Livgarde 1995 med start ved garderstuen i København og skafning på kasernen i Høvelte.

Det er velkendt i skrivende stund, at Flådestation København på Holmen er under afvikling. Derfor står sommerturen 1992 til Holmen i særlig erindring. Her besøgte vi først Kuglegården på Arsenaløen, hvor vi udover 2 gamle kanoner med kanonkugler endnu en gang gense den gamle vinstok, der efter sigende skulle være stamfar til den nuværende Madeiravin.

Vi var oppe i den gamle Mastekran, hvorefter vi besøgte Marineforeningens Københavns afdeling, der i de mellemliggende år var flyttet fra Frihavnen til Holmen. Skafningen blev indtaget i Søværnets Officersskolens spisesal. En tur, der virkelig rummede gamle minder for alle 39 deltagere.



90 års jubilæumsturen i 1996 er planlagt til genvisit på Fregatten Jylland i Ebeltoft, der i de mellemliggende år næsten er blevet færdigrestaureret.

Uanset tjenestestedets tilhørsforhold har vi været taknemmelige for den velvilje, der er udvist fra de pågældende tjenestestedschefer, såvel som fra det personel på tjenestestederne, der har medvirket til de mange vellykkede sommerudflugter gennem de mange år.

### **Generalforsamlinger og efterårssamlinger**

De to årlige møder har i årene frem til 75 års jubilæet i 1981 været afholdt på en lang række forskellige restauranter i København eller i omegns-byerne. Nogle af tilholdsstederne har været foretrukket over længere tid som fast tilholdssted, og lokaliteterne var spændende fra det mere luksusøse over det intime til det mere ydmyge miljø.

Sammenfattende kunne det i jubilæumsskriftet i 1981 fastslås, at det for de skiftende bestyrelser havde været et problem at finde egnede mødesteder, der, hvad såvel miljø som priser angik, kunne tilfredsstille DANNEBROG's behov.

I 1982 fik man adgang til Østerbros Kaserne, hvor der var velegnede lokaler, og daværende bestyrelse var glad for, at man endelig havde met et fast tilholdssted, der samtidig var placeret centralt i København med gode trafikforbindelser, men glæden varede desværre kun 3-4 år.

Siden 1986 har foreningen "haft til huse" i Kastellet i København takket været stor velvilje fra Kommandanten på Kastellet og naturligvis ikke mindst af svabergast Bernt Knudsen, der gennem disse år har været cafeteriabestyrer, hvorved rammerne omkring foreningens arrangementer fuldt ud har været tilfredsstillende for vort behov, ligesom priserne for skafning og drikkevarer har været særdeles rimelige og overkommelige for vore medlemmer.

Derfor stor tak for denne gæstfrihed indtil nu, og heldigvis ser det ud til, at vi kan bevare dette fortrinlige mødested indtil videre, idet foreningen ved sin efterårssammenkomst i november 1995 havde den glæde at have Kastellets Kommandant, major B. Sørensen som gæst såvel under måltidet som ved det efterfølgende traditionelle bankospil.

Kommandanten udtrykte i sin tale til svabergasterne, at vi også i fremtiden ville være meget velkomne til at benytte os af lokalerne med køkkenfaciliteter m.v., ligesom han gerne ville stille sig til rådighed ved en kvalificeret rundvisning på Kastellet i forbindelse med en kommende sommerudflugt - et tilbud vi naturligvis meget gerne vil benytte os af formentlig i 1997.

## **Medlemstilslutning**

Ved foreningens start under navnet Marinesammensuriet deltog 13 gæster ved det første møde i 1906. I 1913 ved navneforandringen til Marineforeningen DANNEBROG og den hermed forbundne strukturerede foreningsdannelse havde foreningen 22 medlemmer, hvoraf de 20 var gamle Jyllandsgaster fra togtet i 1881.

I 1919 talte foreningen 31 svabergaster, men allerede året efter steg tallet til de maksimale 50, der holdt sig støt frem til 1934, ovenikøbet endda med et antal ansøgere på expetanceliste.

Efter denne periode faldt medlemstallet i takt med, at det tyndede ud i de gamle Jyllandsgasters rækker, men nye tidligere gaster fra andre orlogsskibe sluttede op omkring foreningen, og da æresmedlem i Marineforeningen DANNEBROG, fhv. fiskehandler Peter Knoblauch, der var den sidste af gasterne fra 1881, døde i 1956 i en alder af 97 år, var den yngste svabergast fra årgang 1922, og medlemstallet var dalet til 21.

Men så steg det igen. Et par år efter var tallet 30 og gennem 60'erne frem til jubilæumsåret i 1981 lå tallet omkring 40. I 1981 var medlemstallet på 42 svabergaster samt 7 lærlinge.

Siden da og frem til 1996 har det næsten konstant ligget på 50 plus som nævnt tidligere mange lærlinge og observatører.

Som et særkende for Marineforeningen DANNEBROG er kravet om, at betingelsen for medlemskab er, at den pågældende har aftjent sin værnepligt i søværnet, og det har gennem årene været et fremtrædende træk ved medlemsskaren, at mange af medlemmerne har været aktive befalingsmænd eller fastansatte i søværnet, men også at disse i Marineforeningen DANNEBROG har kunnet finde en kammeratskabskreds blandt de mange forhåndværende værnepligtige, der til stadighed har sluttet op om foreningen.

Det skal ligeledes fremføres, at foreningen i visse perioder har haft og fortsat har mange pensionister både fra den faste linie og fra værnepligtlinien, og at mange af disse har vedligeholdt deres medlemskab til en nok så høj alder og trofast er mødt frem til sammenkomsterne.

Ved indgangen til 1996 er de ældste svabergaster af henholdsvis årgang 1924 og 1926: Ingolf Nielsen er født i 1904 og Aksel Larsen i januar 1905, så begge svabergaster har passeret 90 år, men de er heldigvis begge raske og svigter kun sjældent og nødtvunget at møde frem, når der indkaldes til foreningens møder.

## **DANNEBROG' økonomi**

Kontingentet til foreningen har gennem de 90 år måttet følge den almindelige prisudvikling, men det har steds været de skiftende bestyrelses hensigt at holde det på et så rimeligt niveau som muligt, således at ingen skulle kunne sige sig ude af stand til at deltage i foreningens aktiviteter på grund af for store omkostninger.

På den anden side har det også været hensigten med kontingentet at skabe mulighed for at kunne yde tilskud til de forskellige sammenkomster - specielt sommerudflugterne - for derved at billiggøre den enkeltes deltagelse.

I 1913 blev kontingentet fastsat til 2 kroner om året, hvilket holdt sig til 1920, hvor det steg til 4 kroner, som holdt sig helt frem til 1942. I 1957 var det steget jævnt til kr. 10.- om året, og derefter blev det forhøjet med jævne mellemrum til kr. 50 i 1979. I 1987 blev det forhøjet til kr. 75.- pr. år, hvilket holdt sig til 1994, hvor svabergasterne på generalforsamlingen vedtog at forhøje det til 100 kroner pr. år.

## Afslutning

Marineforeningen DANNEBROG fylder nu 90 år, men er "still going strong" og langt fra præget af sin alder, men kan efterleve den konklusion, som daværende formand for foreningen, orlogskaptajn Poul Knudsen skrev som konklusion ved 75 års jubilæet:

'Med udkiggen til tops og kikkerten for øjet for i tide at advare mod synlige forhindringer og lodhiveren i stævnen for at advare mod de usynlige, lægger Marineforeningen DANNEBROG kursen mod fremtiden med troen på, at der vil komme nye folk, der er klar til at fylde rammerne op og til at gå på broen og sejle det gamle skib videre og herunder tilpasse kursen til de skiftende vinde uden at slække på de hævdvundne formål og traditioner.'

Bedre kan dette vist ikke udtrykkes i vort sprog.

Til lykke med vor forening, tak for de mange dejlige år og på hjerteligt gensyn, når der med et 'Lad stå overalt indkaldes til de fortsat lovbestemte årlige møder.

På bestyrelsens vegne  
Peder Nielsen  
Formand

## MARNEFORENINGEN DANNEBROGS FORMÆND

31.03 1906 - 25.03 1926	Tegner og forfatter Axel Thiess
30.03 1926 - 09.11 1928	Direktør August Petersen
10.12 1928 - 20.02 1936	Redaktør Frederik Opffer
04.04 1936 - 21.12 1940	Overbetjent Christian Langeland
05.04 1941 - 04.01 1942	Kapelmester Julian Olsen
20.03 1942 - 08.04 1944	Intendant Hans H. Friis
15.04 1944 - 05.04 1952	Fabrikant Anton Olsen
05.04 1952 - 16.03 1957	Inspektør Anton Hansen
16.03 1957 - 08.01 1958	Materielmester Marius A. J. Andersen
26.04 1958 - 22.10 1961	Kriminaloverbetjent S.A. Møller Jensen
03.04 1962 - 06.04 1970	Kaptajnløjtnant Ejnar Frandsen
06.04 1970 - 14.04 1986	Orlogskaptajn Poul H Knudsen
14.04 1986 -	Kontorchef Peder Nielsen
xx.xx.xxxx – 16.03.2015	Afdelingsleder Kurt G. Jensen
16.03.2015 – xx.xx.20xx	Skibsfører Lars B. Worm

## **BESTYRELSEN PR. 1. juni 2025**

FORMAND	Skibsfører Lars Worm	valgt i 2007
NÆSTFORMAND	Orlogskaptajn Michael Kølving	valgt i 2022
KASSERER	Ejendomsmester Michael B. Pedersen	valgt i 2011
SEKRETÆR:	Seniorsergent Peter Svenson	valgt i 2014
BESTYRELSESMEDLEM:	Kok Steen Høppner	valgt i 2015
BESTYRELSESMEDLEM:	Frank Klevenhaus	valgt i 2022
BESTYRELSESSUPLEANT:	Kaptajnløjtnant Frank Thorsen	valgt i 2014



## Love

for

### Marineforeningen DANNEBROG

Stiftet 31. marts 1906

§ 1. Formålet er at vedligeholde agtelse for og kærlighed til det flag, vi alle har tjent under, samt at sammenknytte og styrke det kammeratlige bånd blandt medlemmerne, hvilket søges tilvejebragt ved mindst 3 sammenkomster om året:

1. ca. 1. april, som er generalforsamling,
2. en sommertur i august eller september og
3. ca. 1. november

Ved sammenkomsterne er al politik udelukket.

§ 2. Medlemstallet kan ikke overstige 50.

§ 3. Som medlem kan optages enhver hæderlig mand, som har tjent i Marinen. Et medlem skal være proponent og - når bestyrelsen ikke har noget imod proponerede - kan han deltage i sammenkomsterne som betalende gæst. Optagelsen sker kun ved generalforsamlingen, hvor han da modtager foreningens emblem, en medlemsliste, et eksemplar af lovene samt sangbogen.

§ 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales en gang årligt enten ved generalforsamlingen eller ved indsættelse på foreningens konto efter opkrævning fra kassereren.

Indskud ved indmeldelse fastsættes af generalforsamlingen.

Ændringer i satserne skal varsles samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen og behandles under pkt. 4 på denne.

§ 5. Til hver sammenkomst indvarsles der i god tid og medlemmerne er pligtige at svare rettidigt på det tilsendte svarkort.

§ 6. Emblemet skal bæres ved sammenkomsterne. Undladelse heraf medfører en mindre bod, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indvarsles senest 8 dage forud. Den indeholder følgende dagsorden :

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af årsberetning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal anmeldes til formanden senest 3 dage før mødet. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte medlemmer.

§ 8. Bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer, som af sin midte vælger formand, næstformand og kasserer. Årlig afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Skriftlig afstemning skal foregå, når mindst 1/3 af de mødte medlemmer forlanger det.

§ 8a. Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem, når det pågældende medlem har opnået 50 års uafbrudt og dadelfrit medlemskab.

Æresmedlemmer fritage for betaling af kontingent.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 10 medlemmer indsender skriftlig anmodning derom til formanden.

§ 10. Kassereren fører den nødvendige kassebog og medlemsbog, der altid skal være tilgængelig for bestyrelsens øvrige medlemmer.

Kassebeholdningen skal - med undtagelse af et mindre beløb til de jævnlige småudgifter — være indsat til forrentning i en solid bank eller sparekasse under foreningens navn og et specielt mærke.

Kassereren skal afslutte regnskabet senest 15. marts for at det kan forelægges revisoren eller hans suppleant. Kassereren har fuldmagt til at kvittere for alle til foreningen indgående beløb.

§ 11. Revisoren har ret til — så ofte han ønsker det - uanmeldt at efterse regnskabet og kassebeholdningen.

§ 12. Foreningen kan kun opløses, når mindst 3/4 af medlemmerne vedtager det på en dertil lovlig indvarslet generalforsamling.

Foreningens midler tilfalder da »Prinsesse Maries Hjem for gamle sømænd og sømænds enker«.

Foreningens rørlige ejendele såsom: Klokkeren, samlingsmærket, et emblem, et eksemplar af sangbogen, randselen etc. skal overgå som gave til Orlogsmuseet.

Den lov er enstemmig vedtaget på generalforsamlingen den 6. april 1929.

*Lovændring til §4 vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 7. april-1956.*

*Lovændring til §1, pkt. 2 vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 6. april 1960.*

*Lovændring til §12 vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 1. april 1987.*

*Lovændring til §8 vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 10. marts 2010*